

## Pastoor David van Dijk verzorgt HWR-lezing over pausen.

Op vrijdag 20 oktober om 20.00 uur verzorgt pastoor David van Dijk een lezing waarvan de titel zou kunnen zijn: "Over de pausen, die vragen oproepen en antwoorden geven". De bijeenkomst wordt georganiseerd door Heemkunde Werkgroep Reusel en vindt plaats in de heemzaal in het gemeentehuis (naast de bibliotheek). Iedereen is van harte welkom en de lezing is gratis toegankelijk. Ook voor het kopje koffie wordt gezorgd.



Pastoor Van Dijk heeft zich verdiept in de geschiedenis van het pausdom en in deze lezing zal het speciaal gaan over de pausen Pius XII tot aan paus Franciscus. Hierin komt naar voren dat het ene pontificaat vaak een correctie is op het andere, het gaat dan met name over de persoonlijkheden en aandachtsvelden van de verschillende pausen. Ook is iedere tijd anders en dat vraagt om verschillende kwaliteiten en die moet je dan als paus maar hebben. Hun heiligheid, hun talenten komen naar voren, maar

ook hun eventuele eigenaardigheden. Want weet je, pausen zijn net als mensen. Ze kunnen humor hebben, driftbuien krijgen, het kunnen pessimisten en eeuwige twijfelaars zijn. Of ze hadden het hoog in de bol en vertoonden soms autoritaire trekjes. Maar ze waren ook bescheiden, menselijk en verlegen. Veel mensen zullen nog herinneringen hebben aan Pius XII, de Pastor Angelicus en aan Johannes XXIII, de lachende paus en de paus van het concilie. En paus Johannes Paulus II, die heeft bijgedragen aan de val van het communisme. De vredespaus, de tussenpaus, de eerste Poolse paus, een paus waarop een aanslag werd gepleegd en de oudste paus. Ze kwamen allemaal voorbij in de afgelopen honderd jaar.

Over al deze onvolmaakte mensen, waarvan de wereld vaak verwacht, dat ze volmaakt en alwetend zijn op ieder terrein, valt het een en ander te vertellen en wellicht ook te corrigeren. Was de oorlogspaus Pius XII een held of een vazal van Hitler? Was Johannes XXIII nu werkelijk zo progressief en modern?

Pastoor Van Dijk zegt in dat verband over zichzelf: "Een al even onvolmaakte pastoor met ook tal van eigenaardigheden heeft zich hierin verdiept en wil er u graag over bijpraten".

Om teleurstelling te voorkomen is tijdig reserveren via e-mailadres [lezing@heemkundereusel.nl](mailto:lezing@heemkundereusel.nl) wenselijk in verband met het aantal zitplaatsen. Wees welkom op vrijdag 20 oktober.